

Bekijk [hier](#) de reisroute

Bestel [hier](#) Uw exemplaar



REACTIES

'Baharak Bashar, een jonge vrouw in de moslimwereld en een migrante tussen twee werelden, onderneemt een fascinerende tocht in omgekeerde richting. Terug naar huis, van west naar oost. Eigenzinnig zwerft ze doelbewust en filosoferend rond tussen diegenen die soms echt inzicht verschaffen, de gewone mensen. Baharak is tegelijk ook getuige op een cruciaal moment in de geschiedenis. Bevreemdend en boeiend is het deel over Syrië, op dat fragiele tijdsgewricht, net voor de hel voorgoed leek los te barsten. Wat indien ze dezelfde mensen nu opnieuw zou opzoeken?' - Rudi Vranckx

'Dit boek combineert informatie over geschiedenis en politiek met gesprekken met gewone mensen, en het is tegelijkertijd een reis door de wereld van de auteur, een eigenzinnige en geëngageerde Iraanse uit Gent. De lezer van dit boek rijdt willens nillens mee op Baharaks stokpaardjes (democratie, vrouwen en Iran) en bekijkt de wereld mee door haar kritische bril.' - Eva Brems

'Djenghis, democratie en vrouwen is een vlechtwerk van historische, geografische, sociale en politieke feiten, ontmoetingen met 'gewone' mensen, eigen ervaringen en inzichten, en eigen betrokkenheid bij strijd voor gelijke rechten. Bashar schrijft gedreven, soms verontwaardigd zelfs, maar ook vaak met humor.' - nieuwmoskee.nl

'Het is een razend interessant boek' - Sven Speybroeck



Baharak Bashar was 13 toen ze met haar moeder van Iran naar België vluchtte. Weg van de ayatollah's en hun religieuze bekrompenheid. Richting Vrije West. Maar als ze een half leven later de omgekeerde weg aflegt, dansen de waarheden voor haar ogen. Waarom is zij, de militante vrijdenker, plots zo geïnteresseerd in de Koran? En wat met de uitspraak van een jonge Syriër dat je in democratieën vrij mag praten maar niemand luistert? In *Djenghis, democratie en vrouwen*. Een Iraanse van Gent naar Caïro vraagt Baharak Bashar door waar Jan Leyers stopte.

NU TE VERKRIJGEN IN DE BOEKHANDEL
Voor een lezing: Baharak.Bashar@pandora.be

In de media:

[Op Radio 1 in het programma De Interne Keuken](#)
[Baharak Bashar in de voetsporen van Djenghis Khan](#)

Recensies:

[In nieuwmoskee.nl](#)
[In kifkif.be](#)
[In Cutting Edge](#)
[In MO*](#)
[In Bruna.nl](#)